

De dader van den aanslag te München in hechtenis genomen.

De vuige aanslag op Hitler opgehelderd.

Lastgever de Britsche Geheime Dienst.

Dader Georg Elser.

De Chef van de Intelligence Service voor West-
Europa en zijn medeplichtigen aangehouden.

Opheldering van de misdaad.

De Rijksleider van de S.S. en chef van de Duitse politie maakt bekend:

Onmiddellijk na den vuigen **aanslag in den Bürgerbräukeller** op 8 November 1939 werden maatregelen getroffen, die zich ertoe leken te leenen om de misdaad op te helderen en de aanhouding van den dader of de daders mogelijk konden maken. Binnen het kader van deze rechnermaatregelen had een oogenblikkelijke **sluiting van alle Duitse grenzen** in verband met een verscherpte grenscontrôle plaats. Onder de nog in dezen nacht aangehouden bevond zich een man, die beproefde, op illegalen weg over de Duitse grens naar Zwitserland te komen. Men had te doen met den 36-jarigen **Georg Elser**, laatstelijk gedomicilieerd te München. Het intusschen ingestelde onderzoek der door de veiligheidspolitie naar München gezonden speciale commissie leverde talrijke indices voor de voorbereiding en uitvoering van de

daad op. Als dader leek een persoon in aanmerking te komen, van wien reeds 12 November een nauwkeurig signalement kon worden gepubliceerd.

Verdere onderzoekingen versterkten de verdenking, dat Georg Elser op z'n minst in de een of andere betrekking tot den aanslag moest staan. Onder het gewicht van het door de speciale commissie zoowel op de plaats van de misdaad als ook in zijn inmiddels ontdekte toevluchtsoorden in verzekerde bewaring genomen bewijsmateriaal en na verscheidene confrontaties legde Elser na aanvankelijk hardnekkig loochenen 14 November 1939 een **volledige bekentenis af**.

Op een in de crimineele geschiedenis ongeëvenaarde wijze had hij in een wekelange werkzaamheid stukje voor stukje in een der draagzullen van den Bürgerbräukeller een **explosielading met tijdontsteking** aangebracht, waarvan het uurwerk op 6 dagen of 144 uur was ingesteld. Het opzet van de misdaad gaat terug tot September resp. October

1938. In Augustus 1939 werd de explosiekamer aangelegd. De explosielading bracht hij den 7den dag voor de betooging in den Bürgerbräukeller aan. Zes dagen vooraf beproefde Elser voor de eerste keer, de inmiddels ingestelde **ontstekingsmachine** in de explosiekamer te brengen. Dat mislukte. Ook de 5de nacht vooraf was voor hem ongunstig en leidde weer tot opgeven van de onderneming.

De nacht van den 4den op den 3den dag voor 8 November gaf echter Elser gelegenheid, zijn ontstekingstoestel in de voorbereide **explosiekamer** aan te brengen. De dader vertrok daarop onmiddellijk, om zich over Stuttgart naar de in Zwitserland reeds op hem wachtende lastgevers te begeven. Om bepaalde redenen ging Elser in den namiddag van 7 November **nogmaals naar München terug**. Hij slaagde erin, in den nacht van 7 op 8 November opnieuw den Bürgerbräukeller binnen te dringen, om zich nog eens door persoonlijk luisteren van het tikken van het uurwerk te overtuigen. De misdadiger had hier niet vergeten, voor het dempen van het geluid te zorgen. Hij herhaalde deze proefneming in den nacht van den 7den op den 8sten eenige keeren. Den 8sten des ochtends ontbeet hij in een restauratie nabij het Isartor in het Tal te München en begaf zich vervolgens per spoor via Ulm naar de grens. In den nacht van 8 op 9 November beproefde hij nu, **nabij Konstanz de grens naar Zwitserland te overschrijden**. Het inmiddels ingetreden algemeene alarm maakte hem dit echter onmogelijk en leidde tot zijn aanhouding.

Lastgever resp. geldgever van de onderneming was de **Britsche Intelligence Service**.

Organisator van de misdaad **Otto Strasser**.

De mannen achter de schermen.

Verder wordt ambtelijk medegedeeld:

De in Den Haag gevestigde **centrale van den Britschen Intelligence Service voor West-Europa** heeft sedert geruimen tijd beproefd, in Duitschland complotten te stoken en aanslagen te organiseeren resp. relaties aan te knopen met door haar vermoede revolutionnaire organisaties. Op grond van even misdadige als onnoozele inlichtingen door Duitse emigranten verkeerde men in de Britsche regeering en in den onder haar staanden Intelligence Service in de meening, dat zich in den staat, in de partij en in de weermacht een oppositie bevond, met het doel, in het Rijk een revolutie te doen uitbreken. Onder deze omstandigheden werd **ambtenaren van den veiligheidsdienst der S.S.** gelast, **relaties met deze Britsche terreur- en revolutiecentrale** in Den Haag aan te knopen. In het geloof, inderdaad met revolutionnaire Duitse officieren te onderhandelen, openbaarden de vertegenwoordigers van den Britschen Intelligence Service aan de Duitse ambtenaren hun bedoelingen en plannen, ja, ten einde in duurzaam contact met deze vermeende Duitse officieren te kunnen blijven, leverden zij hun bovendien een speciaal Engelsch radiozend- en ontvangstoestel, waardoor de Duitse Geheime Staatspolitie tot op den huidigen dag de verbinding met de Britsche regeering heeft aangehouden.

9 November beproefden nu de leiders van dezen Britschen Intelligence Service voor Europa, **Mister Best en kapitein Stevens, de Nederlandsche grens naar Duitschland bij Venlo te overschrijden**. Zij werden daarbij door de hen bewakende Duitse organen overmeesterd en als gevangenen bij de staatspolitie ingeleverd.



Aan den
Hele delen heer J. R. Smeets
Haagstr. A 73
Merkelbeek (Amstelveen)
Holland