



ORANJE KOERIER

37

Bureau Uitgevers

6 Statenlaan

S'-Gravenhage...

Bureau Redactie

Witte Huis Pr. Lisschopsingel

Maastricht.

Bezorgd door uw vrienden van R. A. F. Luchtmacht - Royal Air Force.

Vliegtuig maakt Nazi Duikboot luit!!!

In den loop der afgelopen maand hebben de R.A.F. en het Luchtwapen der marine beschadigd of buiten gevecht gesteld: 51 schepen van den vijand in den Atlantischen Oceaan en de Noordzee en 45 in de Middellandse Zee, waarvan 31 gepropedeer vijandelijken torpedojager.

Kort geleden werd - en het was voor het eerst in de geschiedenis - een duikboot door een vliegtuig buit gemaakt. Tijdens een patrouillevlucht ontdekte een Engelsche Hudson bommenwerper een onderzeeër; goed gerichte bommen noodzaakten de duikboot naar de oppervlakte te komen en na vier maal toe door de machinegeweren van het vliegtuig beschoten te zijn, heesch de bemanning van de duikboot de witte vlag en gaf zich over.

Het vliegtuig bleef vervolgens drie en een half uur boven zijn prijs vliegen; de wacht werd afgelost door een Catalina watervliegtuig dat ondanks den storm, gedurende acht uren boven de duikboot bleef cirkelen, tot het oogenblik, waarop een torpedojager, die daarheen gedirigeerd was de bemanning van de duikboot aan boord nam en den zeeoever naar een Engelsche haven sleepte.

De bemanning van den onderzeeër is thans in een Engelsch internceings kamp..... o.z.o.

Een Moeder spreekt.

Wij hadden dezer dagen gelegenheid met een huismoeder te spreken over de Nederlandsche meisjes, die zich met Duitsche soldaten afgeven.

"Het zit me tot hier" zei zij verontwaardigd, als ik hoor, dat die kinderen met die Duitsche soldaten arm-in-arm sjokken, dan zou ik ze wel bij zoon vent vandaan willen rukken. Als vrouw voel je zulke dingen al sterk, maar als moeder vind je het dubbel erg.

We vroegen haar of ze ook onder woorden kon brengen wat ze nu wel tegen zoo'n Nederlandsch meisje zou zeggen, gesteld, dat ze tot haar zou kunnen spreken. Hier volgt wat zij zeide.....

" " " Nu onze mannen buiten Nederland doorvechten om ons land en ons volk zijn goeden naam te doen behouden, dien de Duitschers en hun helpe probeeren te rooven, nu moeten onze jonge meisjes begrijpen, dat zij haar eigen naam en de naam van ons volk te grabbel gooien, wanneer ze met zoon morf inliken.

"" En nu er van zoo'n verhouding komen? de Duitse soldaat is volkomen onverantwoordelijk. Het is oorlog en hij staat aan het front. Hij kan morgen sneuvelen. Hij leeft alleen maar voor de genietingen van vandaag. Wat er morgen met hem (of met het meisje) gebeurt, kan hem niet schelen. Bovendien wordt hem door zijn leiders dagelijks verteld dat hij als Duitscher voor een nageslacht heeft te zorgen. Hitler moet zonen hebben. De heiligheid van het Huwelijk komt daarbij nooit ter sprake. Als hij er ooit van gehoord heeft, dan trekt hij er zich zeker niets van aan, want nietwaar, Nederland is bezet gebied en het meisje dat hem terzijde is, is slechts een van een vijandelijk volk..... R.A.F.

Hoe word ik een Nazi-burgemeester ..

Er bestaat een spoedcursus waarin men in drie maanden tot burgemeester opgeleid kan worden. Het is voor menigen, die geen behoorlijk Hollands kunnen schrijven of spreken. Maar de vereisen voor een goede burgemeester (Nazi) is tenslotte toch een soepele arm om de Hitler-groet of Mussert-groet te kunnen brengen: en een grooten mond om "Houzee te roepen... En als je dat maar kan, word je een goede Nazi-burgemeester. Als de hand geen Hollandsch kan schrijven en de groote mond on-Hollandsch spreekt, dat doet er niet toe. Misschien het zelfs een aanbeveling, want dan kun je meteen al in het Duitsch beginn. En later als de Konigin terug is en Nederland gezuiverd is van het nazi ongedierte dan mogen ze wat ons betreft, gerust anaalfabeten zijn. Ze krijgen een ontslagbrief, dien ze zelf niet hoeven te tekenen want de zorgen de Nederlandsche rechters wel voor, geholpen door krijgsraden en vuurpelotons....

En wat praten betreft, wel, straks zullen die "burgemeesters" en "Commissarissen" geen woord meer te zeggen hebben. Ze zullen het zelf niet eens meer kunnen.. En dat zal ook niet nodig zijn. Men zal wel voor een grafschrift zorgen.....

De kennismaking met de nieuwe Burgemeester van Maastricht.....

Toen de Nieuwe Burg. van Maastricht zijn eerste onofficiële kennismaking maakte met de secretaris en wethouders heeft het zich als volg voorgedaan.

Mr. Kersten-- Deze werd aan Peters voorgesteld, Peters begon met hoordravende woorden over de verbetering die hij zou brengen, zo als woningen voor arbeiders enz. Kersten, vroeg toen laconiek "" hoe Peters zich de voorstelde nieuwe woningen terwijl geen stuk hout te krijgen is.. "" Peters betiende het, " dat de bevolking zo afzijdig van de nieuwe orde stonden zodoende een nauw contact tussen hem en de bevolking nooit tot stand zou komen... ""

Kersten vond dit heel natuurlijk om reden de Limburgers zijn voor Oranje. Na deze werd Mr. Kalle voorgesteld. Deze zei heel omonwonden dat zij eens nodig hadden Peters te ontvangen daar het bericht van zijn bezoek in de krant had gehaald moet en worden. Officieel hadden zij geen enkel bericht gekregen. Dit ligt vervolgd hij aan de goede regering in den Haag... Zo kreeg Peters de kous op de...

Een fijne Meneer.....

Bij de instalatie van Peters hadden deze met de schouwburg een mondelinge afspraak gemaakt over de consumpties die dien avond zouden gebruikt worden. Het mocht Fl. 500 kosten. Zoals wel bekend is, is die avond een grote zwelgerij geweest- Zuipen en nog eens zuipen door de kameraden en kameraden. Deze zwijgen bende had het niet tot Fl. 500 neen tot Fl. 743,41 gebre. Nu heeft die fijne mijnheer Peters gewijgerd dit te betalen, om dat het volgens afspraak was.

Of het braken en spuwen en, hoe....? wel bij de afspraak was !!!!!!!

De eerste schuld in Maastricht.

Voortaan ojs parool !!! Liever'n tientje voor Wilhelmiëntje als een knoop van m'n gulp voor de winterhulp