



ORANJE KOERIER

Bureau uitgevers.

6^{1/2} Statenlaan

St.-Gravenhage.



Bureau Redactie

Witte Huis Pr. Bisschopsing.

Maastricht.

Richtlijn voor Nederlandsche Staatsburgers.

Het gedrag van vele vrouwen en meisjes is zeer schandelijk en ergerniswekkend. Hun gedrag is een verraad en bespotting van de edele zichzelf opofferende liefde en een vertreding van de zedenwet. Verraad aan het vaderland door te heulen met den vijand, verraad aan het fiere en edele zelfbewustzijn, waarvoor onze jongens gestreden en waarvoor zij hun bloed geofferd hebben, ook voor die vrouwen en meisjes in wier liefde en trouw zij zich helaas zoo schromelijk vergisten.

Zij spreiden een lichtzinnigheid en ijdelheid ten toon, een vrouw en zeker een moeder, onwaardig.

Zij geven en verkopen zich aan den vijand niet minder als publieke vrouwen. Zij zijn geworden "DE NEGERINNEN VAN EUROPPA" niet alleen vanwege de naaktheid, maar ook en meer, vanwege de zwartheid hunner zielen. Zij zijn "DE SLAVINNEN VAN HET NAZIDOM", die overspel en ontucht bevorderen, die huwelijksbanden verbreken, door vrouwen hun mannen en kinderen hun vaders te ontstelen; die huisgezinnen en daardoor de maatschappij ontwrachten. Zij doen mee aan de bloote-beenen-looperij. Zij ontsieren zich met het nazi-bruine-kuiten-smeersel. Zij verlaten zich door hun korte rokken, die de zinnen moeten prikkelen, de hartstochten moeten los slaan en om gemeenschap vragen. Trouwens, wat het laatste betreft, zijn er reeds vele sletten, die openlijk op straat om gestachtelijk verkeer vragen en zichzelf vergooien voor een paar vieze marken.

Zij drinken als moffen, raaskallen als bruinhenden, stellen zich aan als N.S.B.-plebs, verkopen niet allen artikelen van den zwartén- of den sluikhandel, maar versjacheren hun eigen lichaam en ziel en wel op een wijze, die met ontzetting en walg ieder Nederlander vervult.

Jongemannen van Nederlands stam, kunt gij deze ontaarde en ververbasterde vrouwen en meisjes nog hoogachten? Beninnen? ten huwelijk vragen? **NEEN !!!!! NEEN !!!!!** Hooren zij in ons herrezen vaderland nog thuis? Neen !!!!! Kunt gij hen nog beninnen als vrouw en als toekomstige moeder Uwer kinder? **NEEN !!!!!** Doet een verstandige keus. Onderzoek het verleden van Uw meisjes, voor het te laat is. Stort U niet in een ongelukkig huwelijk. Zij verraden U zoals zij reeds tientallen malen verraad gepleegd hebben.....

Jongemannen van Nederland, houdt Uw oogen open. Vele sletten zijn reeds bekend, waartoe ook meisjes gerekend moeten worden van betere afkomst; onthoudt hun namen en wandaden voor het uur der rekenschap en vergelding.

Jongemeisjes van Nederland, gedraagt U fier! Laat U niet besmetten door kerels, die stil en zoet gehouden worden met "RIJNTJE EN WIJNTJE". Lijft U niet in bij de ongeschuwde moeders, de publieke vrouwen, het verpestende zwarte leger van Hitler. Want al zoudt gij kunnen liegen als dozen waanzinnige en schurk, geen leugen zal U baten en gerechtigheid zal geschieden. Vele namen zijn reeds over het geheele land genoteerd. Vele gegevens zijn reeds verzameld en Nederland zal zijn naam eer aan doen door U in het land neder te werpen op de wijze, die gij door Uw ontetend gedrag verdiend hebt.

Negerinnen van E U R O P A, het uur der overwinning nadert sneller dan gij in Uw snelligheid vermoedt: Slavinnen van het nazidom, Uw uur is nabij. Maak U niet ongerust. Wij kennen U reeds en wij zullen U vinden Rekent daarop !!!!!!!

"" Le bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar eene vrouw, die den Heere onze God vreest, die zal geprezen worden.

Comité "Overwinnig en Vrede "

Oranje Roerier verschijnt elke veertien dagen. Helpt mede, dit blad een groot mogelijke oplage te geven.

I.

Ik zweer met mijn heel mijn harte af
Le koningin en haar gezag
Dus lach ik schamper en bespot
De koningin en haar gebod
Ik verafschuw tet mijn laatste uur
Oms vorstenhuis en haar bestuur
En uit ons vaderland moet voort
Die naar ons vorstenhuis nog hoort,
Al wie oranje is gezind,
Wij is en blijft en duivelskind,

II.

De Führer en zijn wet.
Zijn mijn in het hart gezet.
Wie voor de Führer is;
Eer ik zeker en gewis.
Het Duitse Rijksbestuur
Verdedig ik met vuur
Wie Hitler eert en mint,
Die is mijn beste vriend.
Dat hij den hemel erft.
Die met Heil Hitler sterft.

P.S. te lezen. eerst couplet I vervolgens couplet II.

Daarna regel I van couplet I vervolgens regel I couplet II. enz.

Landgenoten.

Bedenk, dat het drukken en verspreiden van dit blad gevaarlijk is. Zij, die het doen wagen hun leven en hun vrijheid, voor de Nederlandse zaak. Het uitgeven van dit blad, in welke vorm ook kost veel geld. Hebt gij daarom onze vertrouwensmannen al eens een bijdrage gegeven voor ons blad ??

als de merf is arm en kaal,

Spreekt hij zeer bescheiden taal.

O Z O

O Z O

O Z O

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX